

**Mel.: Jeg plukker fløjlsgræs**

## **TIL LILLE REBECCA!**

**Et barn er kommet så blidt og stille  
fra fortidslandet ad fremtids sti.  
Et mesterværk skønt så bitte lille  
med stærke kræfter lagt indeni!  
Og mo'ren jamred': " O ve og klage!  
Det her er mer, end jeg klare kan!"  
mens hendes hårdføre ægtemage -  
han hele fødslen tog som en mand!**

**Da barnet jo er en yndig pige,  
som faren rævestolt viser frem,  
så vil utvivlsomt han altid sige  
med både fynd og et kærligt klem:  
"Det er fantastisk, som hun mig ligner!  
Det er snart li'som, jeg ser mig selv  
på øjne, næse og hendes miner!  
Ja, det ka' rigtignok kaldes held!"**

**Men hvis hun skriger og er ustyrlig  
og hylér højest ved nattetid,  
så siger faren en smule syrlig:  
"Hun er nu altså en piveskid!  
Og efter mig har hun virk'lig ikke  
det sutteri og det nattesjov!  
Om natten ska' man da ligge stille  
og ikke kræve og ha' behov!"**

**Rebecca er skam en heldig pige -  
hun har den dejligste far og mor!  
Foruden dem har hun så tillige  
en storebror, som er meget stor!  
Hvad mon hun tænker om sin famil'je?  
Vil hun mon gi' den som kælegris?  
Skal alle helst følge hendes vilje?  
Hun tænker sikkert NATURLIGVIS!**

**Der ska' vær' grænser. Dem sætter Noah  
for "kun en piges" aktivitet.  
Bli'r hun for fræk, straks han kalder : "Moah!  
Hun glemmer helt, jeg er nummer et!"  
Trods alt - de fire vil holde sammen!  
Vi tror, Rebecca et liv vil få  
med storebroder i fryd og gammen.  
Det synes vi, der skal skåles på!**

**Oldemor og oldefar**